

Το Σάββατο 4 Δεκέμβρη έγινε πορία από τους Αφγανούς πρόσφυγες στην Πάτρα με αφορμή το θάνατο του Sardar Aiomi από νταλίκα στην οδό Κανελλοπούλου.

Η πορεία ξεκίνησε στις 11:30 από την οδό Κανελλοπούλου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από την Ηρώων Πολυτεχνείου. Άν και αρχικά υπήρχαν λίγα άτομα κατά τη διάρκεια μπήκαν και άλλοι πρόσφυγες με αποτέλεσμα στο τέλος να έχει γύρω στα 300 άτομα.

Η διαδρομή συνεχίστηκε στην Όθωνος Αμαλίας , έστριψε στην Αράτου μέχρι την πλατεία Όλγας και μετά από Μαιζώνος ως την Πλατεία Γεωργίου. Αφού έγινε ο γύρος της πλατείας η επιστροφή έγινε από οδό Κορίνθου μέχρι Αράτου και μετά Αγίου Ανδρέου μεχρι το κτήριο του τελωνείου στη Νόρμαν στις 13:30 όπου και έγινε προσευχή στη μνήμη του Sardar.

Σχετικά με την πορεία άρθρο υπάρχει και στο salata.tv

Ακολουθεί το κέιμενο που μοιράστηκε στην πορεία και μερικές φωτογραφίες από αυτή.

Πορεία Αφγανών πρόσφυγων στην Πάτρα
Οι Αφγανοί πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, έκαναν έναν πορειακό περιήγηση στην πόλη της Πάτρας στις 27/11/2010.
Οι πρόσφυγες που συμμετείχαν στην πορεία, ήταν περίπου 300.
Οι πρόσφυγες που συμμετείχαν στην πορεία, ήταν περίπου 300.

Πορεία Αφγανών πρόσφυγων στην Πάτρα
(Επιστροφή)
Οι Αφγανοί πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, έκαναν έναν πορειακό περιήγηση στην πόλη της Πάτρας στις 27/11/2010.
(
Επιστροφή
)

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας την οποία θα έχει γίνει στην πόλη της Καμπούλ. Η πόλη της Καμπούλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφγανιστάν με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας την οποία θα έχει γίνει στην πόλη της Καμπούλ. Η πόλη της Καμπούλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφγανιστάν με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας την οποία θα έχει γίνει στην πόλη της Καμπούλ. Η πόλη της Καμπούλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφγανιστάν με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας την οποία θα έχει γίνει στην πόλη της Καμπούλ. Η πόλη της Καμπούλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφγανιστάν με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Επιτέλους έρχεται το τέλος της συνάντησης με την αρχή της πορείας την οποία θα έχει γίνει στην πόλη της Καμπούλ. Η πόλη της Καμπούλ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφγανιστάν με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Πάλι χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου, πάλι ένας Αφγανός πρόσφυγας είναι το θύμα. Ο συμπατριώτης μας

Sardar

Aiomι

έπεσε νεκρός το Σάββατο 27/11/2010 στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών και Κανελλοπούλου. Ο

Sardar

προσπάθησε να ανέβει σε ένα φορτηγό, που ήταν σταματημένο στο κόκκινο φανάρι, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό που ακολουθούσε αύξησε ταχύτητα και τον χτύπησε. Τον μετέφεραν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και μετά από λίγη ώρα πέθανε. Η αστυνομία χαρακτήρισε «ελαφρύ» τον θανάσιμο τραυματισμό του

Sardar

και ο ιταλός οδηγός της νταλίκας αφέθηκε ελεύθερος να συνεχίσει το ταξίδι του. Εάν το θύμα του τροχαίου ήταν ένας Έλληνας ή ένας Ευρωπαίος θα είχαν κάνει το ίδιο; Θα το είχαν «ξεκαθαρίσει» τόσο εύκολα; Θα το παρουσίαζαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα;

Ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερική μαζί με περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες είναι υπεύθυνες για την καταστροφή του Αφγανιστάν και τη προσφυγιά του λαού του. Έχουν βαφτίσει «ειρηνευτική δύναμη» τους στρατούς κατοχής στη χώρα μας και υποστηρίζουν ότι μας βοηθάνε. Ποιους βοηθάνε όταν το μόνο που καταφέρνουν είναι να καταστρέφουν τη χώρα μας και εμάς να μας οδηγούν στη προσφυγιά; Ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν και τι κάνουν στη χώρα μας. Όταν όμως φτάνουμε διωγμένοι από τον πόλεμο στις δικές τους χώρες, μας κακομεταχειρίζονται και μας προσβάλλουν με κάθε τρόπο. Το ελληνικό κράτος και η αστυνομία μας έχουν παγιδέψει να ζούμε σε μια χώρα χωρίς δικαίωμα στη ζωή και στο άσυλο. Έτσι μας αναγκάζουνε να ρισκάρουμε κάθε μέρα τις ζωές μας για να βρούμε τρόπο να φύγουμε από εδώ. Για αυτό το λόγο χάθηκε η ζωή του φίλου μας Sardar και είναι όλοι υπεύθυνοι, η Αστυνομία, το ελληνικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ο.Η.Ε.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΜΑΣ SARDAR

Οι Αφγανοί πρόσφυγες



Sradar Aiomi



Πορεία 4/12/2010



Πορεία 4/12/2010