

Οι πρόσφατες επιχειρήσεις-σκούπα στην Πάτρα αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική Πολιτεία επανέρχεται μέρα με τη μέρα στο κράτος του χωροφύλακα. Την ίδια στιγμή που προγράμματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ δίνονται αφειδώς προκειμένου να δικαιολογήσουν υποστηρικτικές δομές, που όπως εμμέσως παραδέχεται η κυβέρνηση είναι απαραίτητες, την ίδια στιγμή τις σαμποτάρουν οξύνοντας την καταστολή και το κυνήγι των προσφύγων. Δεν δίστασε η αστυνομία να κυνηγήσει πρόσφυγες πλησίον του ιατρείου των Γιατρών του Κόσμου την προηγούμενη εβδομάδα! Δεν διστάζει να συλλάβει πρόσφυγες με ροζ κάρτα κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου! Δεν διστάζει να κάψει τα λιγοστά υπάρχοντα εξαθλιωμένων προσφύγων που ντύνονται από τις εθελοντικές προσφορές συμπολιτών μας! Δεν διστάζει να εισβάλει σε σπίτια μεταναστών που ζούνε και εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας.

Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, ο Δήμος, πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να απαντήσουν στην κοινωνία, όχι τι πολιτική θέλουν αλλά ποια πολιτική θα λύσει το πρόβλημα των προσφύγων και, παράλληλα, των τοπικών κοινωνιών. Το έργο της καταστολής το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι τα αποτελέσματα που υπόσχονται μέσα από αυτή την πολιτική. Ας μην κρύβονται πίσω από ανέξοδες διακηρύξεις ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας. Η λύση είναι πολιτική και το ξέρουν. Η λύση είναι η αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας και η δημιουργία δημόσιων υποστηρικτικών δομών στέγασης, η κάλυψη των επισιτιστικών και ιατροφαρμακευτικών αναγκών των προσφύγων και η παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους το επιθυμούν.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟ II

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΣΚΟΥΠΑ"